

Liturgie voor de dankdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Gijsberta Neven-Boef
Bep

overleden op dinsdag 19 september 2023



“In het huis mijns Vaders zijn vele woningen”

op maandag 25 september om 12.00 uur
in kerkelijk centrum De Hoeksteen
te Schoonhoven

Voorganger: ds. C.P. Koole

Organist: Jaap den Besten

Inleidende woorden door de uitvaartleider

Orgelspel bij binnendragen: 'Jesu bleibet meine Freude' (Bach)

Bemoediging en groet

Inleidende woorden

Aansteken van de kaarsen door Floris

Zingen: Psalm 84 vers 1 en 2

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toeberaid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

In memoriam Bep Neven-Boef, door Hanneke

We luisteren naar: 'Let love be real, in giving and receiving'

Gebed om leiding van de Geest

Schriftlezing: Johannes 14 vers 1 tot en met 12, door Kees

Jezus zegt: Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kent, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan:

Toon ons de Vader? Geloof je niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken.

Geloof je Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, geloof je om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.

Zingen: 'Zalig, die in Christus sterven' (Gezang 267 vers 1 en 2)

Zalig, die in Christus sterven,
de doden, die de hemel erven,
voor wie Hij woning heeft bereid.
Na de nacht van strijd en zorgen
aanschouwen zij de eeuw'ge morgen,
ontwakend tot onsterf'lijkheid.
Van moeiten rusten zij.
Hun lijden is voorbij.
Halleluja,
bij 's Vaders troon
wacht hen de Zoon
hun werken volgen hen als loon.

Zalig zijn de ontslapen vromen
voor ons te vroeg aan de aard ontnomen,
maar die door God te goeder uur,
aan het einde van hun dagen
het Vaderhuis zijn ingedragen
als rijpe schoven in de schuur.
Zij leven bij de Heer
en zondigen niet meer.
Halleluja!
't Is al volbracht,
geen rouw of nacht
heeft in Gods Koninkrijk meer macht.

Overdenking

Zingen: 'Hoe zal ik U ontvangen' (Lied 441 vers 1 en 7)

Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

Waarom u zorgen maken
met vragen, dag en nacht,
hoe u Hem zult ontvangen
met uw gebrek aan kracht?
Hij komt, Hij komt met liefde,
wil zo graag bij u zijn!
Want Hij weet van uw grieven,
en Hij stilt al uw pijn.

Dankgebed en voorbeden

Allen staan

Uitgeleide

Tijdens het uitdragen luisteren we naar: ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’

Tijdens deze muziek wordt Bep Neven-Boef de kerk uitgedragen.

Alleen de gezinsleden sluiten hierbij aan.

Alle verdere aanwezigen wordt verzocht te wachten tot het moment dat de uitvaartleider aangeeft dat ook u de kerk kunt verlaten.

U kunt ons dan meteen vooruitgaan naar de begraafplaats.

----- **Op de begraafplaats** -----

Inleidende woorden

Apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;

op de derde dag opgestaan uit de doden;

opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God,

de almachtige Vader;

vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

vergeving van de zonden;

opstanding van het vlees;

en een eeuwig leven.

Graflegging

Gebed ‘Onze Vader’

Wegzending en zegen

Slotwoord door Pieter

Afsluiting door de uitvaartleider