

# Liturgie

voor de afscheidsdienst voorafgaand aan de begrafenis van

*Annetje van Wijngaarden-van Drie*  
*Annie*

weduwe van Jan van Wijngaarden

Papekop,  
9 maart 1936

Schoonhoven,  
5 april 2025



op maandag 14 april 2025  
in de Hervormde Kerk  
te Polsbroek

*Voorganger: ds. C. Boele*

*Organist: Kees de Bruin*

## **Inleidend orgelspel: 'Veilig in Jezus' armen'**

### **Binnenkomst van de familie**

#### **Openingswoorden**

#### **Persoonlijke woorden namens de familie**

#### **Stil gebed**

#### **Votum**

#### **Samenzang: Psalm 121 vers 1 en 2**

1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,  
Vanwaar ik dag en nacht  
Des Hoogsten bijstand wacht.  
Mijn hulp is van den HEER alleen,  
Die hemel, zee en aarde  
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

2. Hij is, al treft u 't felst verdriet,  
Uw wachter, die uw voet  
Voor wankelen behoedt;  
Hij, Israels Wachter, sluimert niet;  
Geen kwaad zal u genaken;  
De HEER zal u bewaken.

#### **Gebed**

#### **Schriftlezing: Psalm 62 vers 1-9**

*God alleen is onze toevlucht*

<sup>1</sup> Een psalm van David, voor de koorleider, over Jeduthun.

<sup>2</sup> Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil.

<sup>3</sup> Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.

<sup>4</sup> Hoelang bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult allen gedood worden; u zult zijn als een hellende wand, een instortende muur.

<sup>5</sup> Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten.

Zij scheppen behagen in leugen; met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. Sela

<sup>6</sup> Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting.

<sup>7</sup> Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.

<sup>8</sup> In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.

<sup>9</sup> Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.

God is voor ons een toevlucht. Sela

## **Schriftlezing: Johannes 19 vers 17-18 en 25-30**

<sup>17</sup> En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij de stad uit naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. <sup>18</sup> Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. (...)

<sup>25</sup> En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. <sup>26</sup> Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. <sup>27</sup> Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. <sup>28</sup> Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst! <sup>29</sup> Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond. <sup>30</sup> Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

## **Samenzang: ‘Vaste Rots van mijn behoud’**

1. Vaste rots van mijn behoud,  
als de zonde mij benauwt,  
laat mij steunen op uw trouw,  
laat mij rusten in uw schouw,  
waar het bloed door U gestort,  
mij de bron des levens wordt.

2. Jezus, niet mijn eigen kracht,  
niet het werk door mij volbracht,  
niet het offer, dat ik breng,  
niet de tranen, die ik pleng,  
schoon ik ganse nachten ween,  
kunnen redden, Gij alleen.

3. Zie, ik breng voor mijn behoud  
U geen wierook, mirre of goud;  
moede kom ik, arm en naakt,  
tot de God, die zalig maakt,  
die de arme kleedt en voedt,  
die de zondaar leven doet.

4. Eenmaal als de stonde slaat,  
dat dit lichaam sterven gaat,  
als mijn ziel uit de aardse woon  
opklimt tot des rechters troon, —  
Rots der eeuwen, in uw schoot  
berg mijn ziele voor de dood.

## **Overdenking n.a.v. Psalm 62 vers 3**

*“Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,  
mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen..”*

## **Samenzang: ‘Genade zo oneindig groot’**

1. Genade, zo oneindig groot,  
dat ik, die 't niet verdien,  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan 'k zien.

2. Genade die mij heeft geleerd  
te vrezen voor het kwaad.  
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,  
dat God mij nooit verlaat.

3. Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis.

4. Als ik daar in Zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond.  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond.

## **Gebed**

### **Samenzang: 'Lichtstad met uw paarlen poorten'**

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond're stad zo hoog gebouwd.  
Nimmer heeft men op deez' aarde,  
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist'ren naar Zijn liefdestem.  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.

2. Heilig oord vol licht en glorie  
waar de boom des levens bloeit.  
En de stroom van levend water  
door de gouden godsstad vloeit.  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist'ren naar Zijn liefdestem.  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims,  
komend uit de zand-woestijn.  
Waar zij rusten van hun werken,  
bij de springende fontein.  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist'ren naar Zijn liefdestem.  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.

4. Wat een vreugde zal dat wezen,  
straks vereend te zijn met Hem.  
In die stad met paarlen poorten,  
in het nieuw Jeruzalem.  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist'ren naar Zijn liefdestem.  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.

### **Orgelspel tijdens het uitdragen: 'U zij de glorie'**

----- Op de begraafplaats -----

## **Apostolische geloofsbelijdenis**

## **Moment van begraven**

## **Gebed: Het Onze Vader**

## **Afsluitende woorden door de begrafenisondernemer**