

LITURGIE

voor de herdenkingsdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Piet den Ouden

1 december 1936

25 april 2022

op maandag 2 mei 2022 om 11.30 uur
in de Dorpskerk te Ammerstol

Voorganger: ds. Margreet Gouwens-de Gier

Organist: Wim Voorrips

*Sterven is je hand uitsteken naar God
en weten dat Zijn hand klaarstaat
om je op te vangen.*



Orgelspel

Welkom

Bemoediging en groet

De doopkaars van Piet wordt aangestoken vanaf de Paaskaars

Zingen: 'Ik sla mijn ogen op en zie...' - Psalm 121 vers 1 en 4

1. Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here,
Die dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Gebed

Herinneringen

We luisteren naar 'Het einde van de zesde dag' van Martine Bijl

Schriftlezing: Genesis 1 vers 1-13, 24-27 en 31

De schepping van hemel en aarde.

¹ In het begin schiep God de hemel en de aarde.

² De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.

³ God zei: 'Er moet licht komen,' en er was licht.

⁴ God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;

⁵ het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

⁶ God zei: 'Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt.'

⁷ En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water erboven.

⁸ Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.

⁹ God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.’ En zo gebeurde het.

¹⁰ Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was.

¹¹ God zei: ‘Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.’ En zo gebeurde het.

¹² De aarde bracht jong groen voort: allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was.

¹³ Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.

²⁴ God zei: ‘De aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren.’ En zo gebeurde het.

²⁵ God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was.

²⁶ God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’

²⁷ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.

³¹ God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De zesde dag.

Zingen: ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ - Lied 981 vers 1 en 2

1. Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Schriftlezing: Openbaring 21 vers 1-5

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

¹ Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

² Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.

³ Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.’

⁴ Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'

⁵ Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!' – Ik hoorde zeggen: 'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.'

Overdenking

Orgelspel

Dankgebed en voorbeden

De naam van Piet wordt in het gedachtenisboek geschreven

Zingen: 'Ga met God en Hij zal met je zijn' - Lied 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren.
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Uitgeleide

Uitleidend orgelspel

*Allen sluiten aan als de kist wordt uitgedragen en volgen zoveel mogelijk
te voet naar de algemene begraafplaats te Ammerstol.*

**De dienst wordt op de begraafplaats afgesloten met de graflegging,
het Onze Vader en de Zegen**