

# Liturgie

van de dankdienst voor het leven  
voorafgaand aan de begrafenis van

## Govert Joan Buijs

\* 8 juli 1939

† 9 november 2022

op dinsdag 15 november 2022  
in de Hervormde Kerk te Willige Langerak

*Voorganger: prop. Rens de Ronde*

*Organist: dhr. W. Voorrips*



## **IN DE KERK**

### **Inleidend orgelspel**

### **Welkom door de begrafenisondernemer**

### **Intrede**

### **Votum en groet**

### **Woord van welkom**

### **Zingen: 'God heeft het eerste woord' - Lied 513 vers 1, 2 en 3**

1. God heeft het eerste woord.  
Hij heeft in den beginne  
het licht doen overwinnen,  
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.  
Voor wij ter wereld kwamen,  
riep hij ons reeds bij name,  
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.  
Wat Hij van oudsher zeide,  
Wordt aan het eind der tijden  
in heel zijn rijk gehoord.

### **Gedenken**

### **Zingen: 'Wie in de schaduw Gods mag wonen' - Lied 91a vers 1 en 3**

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen  
hoeft niet te vrezen voor de dood.  
Zoek je bij Hem een onderkomen –  
dan wordt zijn vrede jou tot brood.  
God legt zijn vleugels van genade  
beschermend om je heen als vriend  
en Hij bevrijdt je van het kwade,  
opdat je eens geluk zult zien.

3. Geen duister zal je overvallen,  
er is een licht dat eeuwig brandt.  
Duizenden doden kunnen vallen, –  
jij blijft geschreven in Gods hand.  
God is een schild voor zijn getrouwen  
die leven van geloof alleen.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen

## **Gebed**

### **Schriftlezing: Psalm 89 vers 1-19 (NBV21)**

<sup>1</sup> Een kunstig lied van de Ezrachiet Etan.

<sup>2</sup> Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen,  
van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.

<sup>3</sup> Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand,  
uw trouw hebt U in de hemel gevestigd.

<sup>4</sup> 'Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten,  
aan mijn dienaar David gezworen:

<sup>5</sup> Jouw dynastie zal Ik voor eeuwig vestigen,  
je troon in stand houden, geslacht na geslacht.'

<sup>6</sup> HEER, laat de hemel dit wonder prijzen,  
laat de kring van hemelingen U loven om uw trouw.

<sup>7</sup> Want wie daarboven kan de HEER evenaren,  
wie van de goden zich meten met de HEER,

<sup>8</sup> met God, zeer geducht in de raad van de hemelingen,  
gevreesd bij allen die Hem omringen?

<sup>9</sup> HEER, God van de hemelse machten,  
HEER, wie is zo sterk als U?  
Trouw omhult U als een mantel.

<sup>10</sup> U heerst over de hoog rijzende zee –  
verheffen zich haar golven, U brengt ze tot rust.

<sup>11</sup> U hebt Rahab verpletterd en doorboord,  
met krachtige arm uw vijanden verstrooid.

<sup>12</sup> Van U is de hemel, van U ook de aarde,  
de wereld met alles wat er leeft, hebt U gegrond,  
<sup>13</sup> het noorden, het zuiden, U hebt ze geschapen,  
Tabor en Hermon bejubelen uw naam.

<sup>14</sup> Uw arm verricht grote daden,  
krachtig is uw hand, geheven uw rechterarm,  
<sup>15</sup> uw troon rust op recht en gerechtigheid,  
liefde en trouw staan in uw dienst.

<sup>16</sup> Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt  
en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat.

<sup>17</sup> Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag,  
door uw gerechtigheid richten zij zich op.

<sup>18</sup> U bent de glans van onze kracht,  
door uw gunst verhoogt U ons aanzien.

<sup>19</sup> Aan de HEER danken wij ons schild,  
aan de Heilige van Israël onze koning.

## **Overdenking**

### **Zingen: Psalm 89 vers 1 en 8 (berijming 1773)**

1. 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;  
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.  
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,  
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;  
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,  
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;  
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;  
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen,  
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen;  
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,  
En onze Koning is van Israels God gegeven.

## **Dankzegging en voorbede**

## **Zingen: ‘k Wil u, o God, mijn dank betalen’ - Lied 245 vers 1, 2 en 3**

1. 'k Wil U, o God, mijn dank betalen,  
U prijzen in mijn avondlied.  
Het zonlicht moge nederdalen,  
maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet.  
Gij woudt mij met uw gunst omringen,  
meer dan een vader zorgdet Gij,  
Gij, milde bron van zegeningen:  
zulk een ontfermer waart Gij mij.

2. Uw trouwe zorg wou mij bewaren,  
uw hand heeft mij gevoed, geleid;  
Gij waart nabij in mijn bezwaren,  
nabij in elke moeilijkheid.  
Deze avond roept mij, na mijn zorgen,  
tot rust voor lichaam en voor geest.  
Heb dank reeds van de vroege morgen  
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

3. Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,  
al wisselen ook dag en nacht.  
Ik ken de rots, waar op ik bouwe:  
hij feilt niet, die uw heil verwacht.  
Eens aan den avond van mijn leven  
breng ik, van zorg en strijden moe,  
voor elke dag, mij hier gegeven,  
U hoger, reiner loflied toe.

### **Uitgeleide**

### **Orgelspel tijdens het uitdragen**

*Alleen het gezin sluit aan.*

*Blijft u wachten totdat de begrafenisondernemer  
u het teken geeft om de kerk te verlaten.*